

Datum: 22-11-2023

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over: het 7^e gebod: trouw blijven. We hoorden hoe God aan Adam Zelf een vrouw gaf om samen het leven te delen. Maar ook hoe alles door de zonde kapot gegaan is. Het huwelijk is nog als een mooie bloem uit het paradijs overgebleven, waar we heel zuinig op moeten zijn. God wil dat we elkaar liefhebben. In het huwelijk is blijvende liefde en trouw nodig. Dan zijn kinderen die geboren worden ook veilig. Daarom moeten we zuinig zijn op elkaar en op onszelf. Ons rein bewaren. Nette kleding dragen. Eerlijk zijn. Respect hebben voor de ander én voor onszelf. God wil dit zegenen. Een jongen en meisje moeten elkaar eerst blijvende trouw en liefde beloven, voor ze samen alles kunnen en mogen delen. Zo wil God het. Als het niet goed gegaan is door ruzie en ontrouw dan is God zo goed dat Hij ook wat kapot gegaan is wil herstellen, genezen. Met verkeerde dingen moeten we stoppen, dan wil Hij ons helpen en vergeven. Het huwelijk is mooi als het goed bewaard wordt. Je lichaam rein houden is de moeite waard. God is zo goed dat Hij Zijn Koninkrijk laat komen uit de kinderen die geboren worden. Hij wil heel maken wat de mensen kapot gemaakt hebben. Hij maakt zondige mensen weer rein om Jezus wil. Hij maakt mensen echt gelukkig. Luister daarom naar Zijn stem!

De leertekst is: U zult niet echtbreken (Exodus 20 vers 14)

Opdracht:

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (**6 december**) inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt! Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook een extra punt!

**Teken een cirkel van
eindelooze liefde en trouw
om het hart heen!**

